

“Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί σε χούλα χουπ”  
61ο Δημ Σχ Θεσσαλονίκης / Μακρής Νικόλαος Κ.Φ.Α



Σχήμα 1

**Πανεύκολο και πανέμορφο παιχνίδι, μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο ολόκληρη διδακτική ώρα, ειδικά τώρα με τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού!!**

Όπως βλέπετε και στο Σχήμα 1, υπάρχουν 2 ομάδες, η πράσινη ομάδα και η κίτρινη. Και πολλά χούλα χουπ στο πάτωμα τα οποία πρέπει να πατάνε ή να περνάνε με κουτσό ένα προς ένα οι 2 αντίπαλοι παίκτες.

Οι δύο πρώτοι παίκτες κάθε φορά στέκονται έξω από το πρώτο στεφάνι και περιμένουν να ξεκινήσουν.

Ξεκινάει ο πρώτος παίκτης από κάθε ομάδα με το σύνθημα μας και κάποια στιγμή αφού προχωρήσει με το σωστό τρόπο (περνάει ένα προς ένα τα χούλα χουπ) συναντιέται με τον αντίπαλο σε κάποιο χούλα χουπ. Εκεί κάνουν πέτρα, ψαλίδι, χαρτί όταν ο ΚΦΑ τονίσει την συλλαβή τί από την τελευταία λέξη χαρτί!

Όποιος χάσει φεύγει γρήγορα και πάει στο τέλος της ουράς της ομάδας του φωνάζοντας στον επόμενο συμπαίκτη του να ξεκινήσει πατώντας μέσα στα στεφάνια κατευθυνόμενος στον αντίπαλο, ενώ όποιος νικήσει προωθείται προς το τελικό χούλα χουπ της αντίπαλης ομάδας με σκοπό να το πατήσει ακόμη και με το ένα πόδι πριν βάλει ο αντίπαλος που στέκεται από έξω και τα δυό του

**“Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί σε χούλα χουπ”**  
**61ο Δημ Σχ Θεσσαλονίκης / Μακρής Νικόλαος Κ.Φ.Α**

πόδια μέσα σε αυτό. Τότε - αν πατήσει το πόδι του στο αντίπαλο χούλα χουπ - η ομάδα του παίρνει μια νίκη. Περισσότερα παρακάτω:

<https://www.youtube.com/watch?v=O4F3nB3HVs0>

